



CHRISTELIJKE BASISCHOOL

HETKOMPAS

Nieuwsbrief

Oktober

2020

Geachte ouder(s),

Hierbij de nieuwsbrief! Voor vragen kunt u ons mailen of bellen.

Agenda

Tot de herfstvakantie	:Kinderboekenweek 'En toen?'
5 oktober	:Studiedag, leerlingen vrij
19-23 oktober	:Herfstvakantie
4 november	:Dankdag met leerlingen en leerkrachten

Studiedag

Maandag 5 oktober hebben we met het team een studiedag, de leerlingen zijn dan vrij. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: wereldoriëntatie, samenwerking met de collega's en een professionele beroepshouding. In de middag zijn er bouwvergaderingen gepland (onderbouw -groep 1-3- en bovenbouw -groep 4-8-).

STUDIEDAG

Groener schoolplein

Er zijn mooie ontwerpen voor zowel het onder- als het bovenbouwplein gemaakt. De werkgroep groener schoolplein vergadert in oktober om tot en definitief ontwerp te komen. De kinderen die in de werkgroep zitten sluiten de volgende vergadering weer aan. U hoort later meer. Later dit schooljaar kunnen we de hulp van ouders heel goed gebruiken.

Als u alvast vragen heeft, kunt u deze stellen aan:
Maaike van Leeuwen en Erik van Zanten
(leden van de School Commissie)

Kinderboekenweek

Dinsdag 29 september was de opening van de Kinderboekenweek. Samen met de kinderen van de PWS keken we naar de voorstelling 'Kaft, blaadjes en letters' over het ontstaan van een boek. Het lezen krijgt in deze weken extra aandacht.

Corona

Diverse collega's zijn in de afgelopen weken bij verkoudheidsklachten thuis gebleven en hebben een Coronatest gedaan. We hebben de vervanging tot nu toe intern kunnen regelen. We streven ernaar om de groepen op school les te kunnen geven. Dat is een uitdaging. Als er geen vervanging gevonden kan worden, dan vragen we de leerlingen thuis te blijven. We communiceren dat zo goed en tijdig mogelijk, indien dat lukt. Mocht u onverhoopt opvangproblemen hebben, dan denken we op dat moment mee.

Continu rooster

De kinderen lunchen om 12.00 uur of om 12.15 uur in de klas. In elke groep is het dan 10 minuten stil, zodat er rustig gegeten kan worden. Op advies van de School Commissie en werkgroep continuooster proberen we dit moment daarnaast afwisselend in te vullen met: klassieke muziek, (voor)lezen, zachtjes spreken. We vermijden tijdens de lunch de inzet van het digibord, omdat het digibord en de laptops vanaf groep 4 al regelmatig worden ingezet. In een volgende nieuwsbrief leest u meer over de schermtijden op onze school.

Koelkasten

Kok Lexmond B.V. heeft drie koelkasten geschonken voor de groepen 1/2a, 1/2b en 3. We zijn heel blij met deze gulle gift.



De groepen 4 t/m 8 delen twee grote koelkasten op de gang. Er is ruim voldoende plaats voor trommels en bekers.



0347-341237
info@kompaslexmond.nl
www.kompaslexmond.nl

Kind op Maandag (KOM)

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We horen over een paar verkenners die vooruit worden gestuurd en terug komen met ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land groeien enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in zullen laten. We lezen ook het verhaal van de profeet Bileam, die op weg gaat omdat de koning van Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezel, en als hij in Moab komt zegt hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. Uiteindelijk steken de Israëlieten de Jordaan over, de grens met het beloofde land. Ze lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de muren instorten. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze hoort of leest.

De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan de onze, maar tegelijk zijn ze altijd weer actueel. Als je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijkt je misschien wel een beetje op die Israëlieten die het beloofde land verkend hadden. Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als iemand met je meegaat, dan lijkt je op het volk dat niet zonder God verder wilde reizen door de woestijn. En als je niet vergeet dat iemand goed voor jou geweest is, dan lijkt je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden omdat Rachab hen eerder geholpen had.

Het thema van deze weken is 'Wijs me de weg'. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan helpen. De bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen zijn.

Dankdag

De Dankdag viering is dit jaar op woensdag 4 november in de Hervormde Kerk. Het thema van dit jaar is 'Dank God in alles!'

We gaan 's ochtends lopend naar de kerk. Het is verder een normale schooldag. De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht en we zijn deze dag om 14.15 uur uit. De Ouder Commissie zorgt voor drinken en fruit in de ochtendpauze van 10.00 uur.

Helaas kunnen er deze keer geen ouders en andere belangstellenden bij de viering in de kerk aanwezig zijn. Dit zal bij meerdere feesten dit schooljaar zo zijn. Er is op Dankdag een livestream vanuit de kerk mogelijk. We houden u op de hoogte.



Leerlingenraad

De leerlingenraad van 2019-2020 is in verband met de thuiswerk periode iets langer aangebleven dan andere jaren. Ze ronden hun plannen deze weken af. Na de herfstvakantie wordt er een nieuwe raad gekozen met kinderen uit groep 6, 7 en 8.

Verlofaanvragen

Heeft u een jubileum, bruiloft of andere reden om verlof aan te vragen, dan kan dat via Basis Online aangevraagd worden. U dient dan tijdig een verlof-aanvraag in.



Vanuit de gemeente Vijfheerenlanden is er een overzichtelijke pagina, waarop wij verlof mogen verlenen. [U kunt hier klikken voor die site.](#)

Wij houden ons aan de regels van Leerplicht.

Met vriendelijke groeten,
mede namens het team,
Marrij Nobel en Jaco van Soest